

**Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 14 januari 2024**

Aan de dienst werken mee:

Voorganger: ds. Neeltje van Doorn uit Middelburg

Ouderling van dienst: Rinus Kamerling

Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Lied Psalm 19: 1 en 2

Bemoediging,

V Onze hulp is in de Naam van de Heer

A die hemel en aarde geschapen heeft

V die trouw blijft tot in eeuwigheid

A en nooit laat varen het werk van Zijn handen. -gemeente gaat zitten-

Drempelgebed

Gebed om ontferming

Glorialied 299e

Gebed van deze zondag

Aandacht voor de kinderen en lied

Schriftlezing: Genesis 1: 9-13

Lied 162: 1, 3 en 6

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11

Lied 527: 1, 2 en 5

Uitleg en verkondiging

Lied 791: 1 en 6 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied (staande) – Lied 422: 1 - 3

Zending en zegen

De collectezakken staan bij de uitgang

Zondagsbrief 14 januari 2024

* Er is vanmorgen **kindernevendienst** voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.

* De **bloemen** uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J. Schreijenberg.

* **Volgende week** is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke, geleid door ds. D.C. Coppoolse uit Odijk.

*** Toelichting collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat Samen tegen Armoede**

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan. Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede.

Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Diaconaat - samen tegen armoede, of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede

* **Actie Kerkbalans 2024** Van **13 tot 27 januari 2024** is het zover: Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente Ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn. Maar, kerk-zijn kost geld. Uw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom benaderen we u de komende weken met een giftverzoek. Mogen we op uw steun rekenen?

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

* **15 januari – Klimop Koudekerke**

De thema-avond over de sociale media op 15 januari gaat helaas niet door.

* **40 dagen boekje 2024**

Heeft u. al nagedacht om mee te doen aan het 40 dagenboekje 2024? Geef het snel door als u een bijdrage wilt leveren. Enkele mensen hebben zich al aangemeld, maar nog niet voldoende om het boekje te vullen. De tijd is kort, want Pasen valt vroeg dit jaar. Aarzel niet maar geef het snel aan ons door, dan nemen we contact met u op voor het bijbelgedeelte en instructies op welke manier aangeleverd kan worden. **U kunt zich aanmelden op emailadres: vkeulen6@zeelandnet.nl vóór maandag 15 januari.**

* **Huis-vol-muziek – Dorpskerk – Biggekerke**

Ook in 2024 is er een Week van gebed voor de eenheid van christenen. De week van het gebed is van 21 t/m 28 januari. Op zondag 21 januari aan het begin van de Week van het gebed wordt aandacht besteed in een huis-vol-muziek rond het gebod: Heb God lief..... en je naaste als jezelf. De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. **U bent 21 januari welkom in de Dorpskerk in Biggekerke om 17.00 uur.**

* Evenals vorig jaar wil het College van Kerkrentmeesters dit jaar weer **een vrijwilligersmiddag** organiseren. Het is bekend dat er velen vrijwilligerswerk doen voor onze kerkelijke gemeente. Het is mooi dat zovelen zich willen inzetten, daarom is het goed om jaarlijks een middag gezellig bij elkaar te komen en onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar te praten. **Deze middag willen we houden op zaterdag 3 februari a.s. vanaf 14.30 uur tot ca. 17.00 uur in de Odulphuskerk.** Graag willen we weten hoeveel mensen er komen, daarom graag aanmelden bij Inge Lampert, tel. 551563 of 06-39892667 of per mail: lampost@zeelandnet.nl.

* Berichten voor de **zondagsbrief** graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141.

* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Gert Kwakkel via predikant@pknbm.nl of tel.nr. 0118-785143; of met ouderling Lilian Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557.

* Indien u de **kerkdienst** later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk.

De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon.

Collecte College van Kerkrentmeesters

Collecte Diaconie



Collecte College van kerkrentmeesters:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=peKrZRIFTI-iSZ3P26B_g&qsl_reqcnt=1

Collecte Diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xdwC-IdMRvSc_oZGipt0Cg&qsl_reqcnt=1